

juli 2011

Kemperman Journaal

FAMILIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN

42

Voorwoord

Mensen, mensen wat een prachtig weer. En dat voor de maand mei. De zon weet maar niet van ophouden en iedereen is in zomerse sferen. Toch hangen er hier wat donkere wolken. Immers in het vorige journaal werd door de redactie aangegeven dat het wenselijk was als er wat meer kopij vanuit de familiekring zou komen. Helaas mocht dit niet zo zijn. Het is mede daardoor dat dit journaal wat dunnetjes is geworden, hoewel de gebruikelijke items natuurlijk weer zijn opgenomen.

De redactie,
Corrie Kemperman Huissen.

VERSLAG van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden op 10 april 2011 in De Bossche Kelders te 's-Hertogenbosch.

Er zijn 58 aanwezigen (inclusief bestuur).

1. Opening door de voorzitter

Frits opent de vergadering om 11.10 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij bedankt de activiteitencommissie voor de prachtige locatie. Met name Magda, Henk en Edwin zijn druk geweest met het organiseren van deze dag.

2. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen

Frits doet alvast een oproep voor agendapunt 7 en 8. Frits legt zijn bestuursfunctie neer en er kan een nieuw lid tot het bestuur toetreden. Er wordt één nieuw lid voor de kascommissie gezocht. Iedereen kan er nog even over nadenken.

Barbara uit Castricum is wederom bereid om het sfeerverslag van deze dag te schrijven, waarvoor dank.

4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 18 april 2010

De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris.

5. Vaststellen van het financieel verslag 2010 en verslag van de kascommissie over 2010

Eric licht de inkomsten en uitgaven toe in relatie tot de begroting. De inkomsten zijn iets lager omdat het aantal leden minder wordt. Er zijn in 2010 redelijk wat boeken verkocht wat de inkomsten ten goede komt. Vanwege het 4e lustrum zijn er vorig jaar meer kosten gemaakt voor de jaarvergadering. Er zijn minder kosten in rekening gebracht voor genealogieonderzoek omdat de gegevens nu voornamelijk ver-

werkt worden en er minder onderzoek verricht wordt. Uiteindelijk is er een klein negatief saldo, hoofdzakelijk vanwege de duurdere jaarvergadering.

Over de balans geeft Eric een korte toelichting op de activa en passiva. De bezittingen lopen langzaam op. Het belangrijkste zijn de reserveringen van de familieboeken.

Johan geeft een verklaring namens de kascommissie. Op 10 maart 2011 zijn Eric, Johan, Henk en Wilbert bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst is er een discussie geweest over de ondertekening van het financieel overzicht. Volgens Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 48, lid 2 moeten de bestuursleden allemaal de handtekening onder de jaarafrekening zetten waarna tijdens de algemene ledenvergadering de leden het bestuur decharge verlenen. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat Eric een volledig, transparant, kloppend en goed verzorgde financiële administratie heeft gevoerd en vraagt de leden om het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt middels applaus bekrachtigd. De kascommissie wordt bedankt voor de vakkundige inzet.

6. Vaststellen van de begroting 2011 en contributie 2012

Eric neemt de begroting voor 2011 door. Dit jaar is minder begroot voor de jaarvergadering. Ook is de begroting van rente naar beneden bijgesteld vanwege de huidige lage rentestanden. De verkoop van boeken staat op nul, dit zijn eventueel extra inkomsten.

De contributie voor 2012 is, zoals de afgelopen 21 jaar, wederom ongewijzigd (€ 16,-) gebleven.



Angéle stelt de vraag of het niet mogelijk is om de bijgeleverde acceptgiro's voor de jaarlijkse contributie af te schaffen. De acceptgiro's kosten geld en wie gebruikt ze nog? De leden stemmen met het voorstel in. De oude acceptgiro's worden nog opge maakt en daarna worden er geen nieuwe meer aangeschaft.

Remi stelt de vraag of het aantal Kemperman Journaals niet bijgesteld kan worden als er leden zijn die de Journaals toch op de internetpagina lezen en de papieren versie weggooien. Het zou jammer zijn om dan teveel Journaals te laten drukken. Binnen de leden blijken niet veel personen te zijn die de papieren versie weggooien. Het blijft zoals het is, er worden twee keer per jaar papieren versies van het Kemperman Journaal aan de leden verstrekt en het Journaal is ook op de website beschikbaar. Als er toch leden zijn die het papieren exemplaar niet willen ontvangen dan kunnen zij dat melden bij het bestuur. Frits doet daarbij de oproep dat als er leden zijn die een leuk stukje hebben voor het Journaal, deze aan te leveren bij Corrie.

De begroting, inclusief de contributie voor 2011, wordt door de ledenvergadering aangenomen.

7. Bestuursverkiezing

Er hebben zich voorafgaand aan de vergadering geen (tegen)kandidaten gemeld voor de bestuursverkiezing.

Thijs is dit jaar herkiesbaar en hij wordt door de vergadering herbenoemd voor 3 jaar.

Na 9 jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld heeft **Frits** zich niet herkiesbaar gesteld. Er is nog geen opvolger voor de bestuursfunctie van Frits gevonden. Het bestuur bestaat nu uit 5 leden en dat is statutair nog voldoende. Binnen de huidige bestuursleden zal een voorzitter benoemd worden. Leden die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen zich melden.

8. Verkiezing leden van de kascommissie

De kascommissie bestaat nu uit **Harry** Jansen uit Zutphen, **Wilbert** Kemperman uit Gendt en **Johan** Velthuisen uit Renswoude. Harry is aftredend en niet herkiesbaar. **Ruud** Kemperman uit Houten meldt zich aan als nieuw kascommissielid. De kascommissie zal gaan bestaan uit Wilbert, Johan en Ruud.

9. Mededelingen over het genealogisch onderzoek

Door **Thijs** wordt aangegeven dat Freddy druk bezig is om alle losse eindjes van 2-3 genealogieën uit te zoeken. Het zijn een aantal uitstervende familietakken. Deze gegevens worden nu ingevoerd. Op de volgende bestuursvergadering wordt beslist of de losse eindjes samen met de genealogieën van Didam en Doesburg in het vierde boek komen. Het zal geen dik boek worden.

Na het vierde boek zal er naar verwachting, na 22 jaar, een revisie komen van het eerste boek van Etten -Gendringen - Huissen. Uit de database worden de mogelijke fouten gehaald en wordt nieuwe informatie aan toegevoegd.

Angéle heeft een deel van de genealogie van haar familie nagelopen en de fouten doorgegeven. De verkeerde linken die er zijn zullen worden hersteld. Angéle wordt bedankt voor haar inzet.

Freddy en Corrie uit Goes worden onder applaus bedankt voor het invoeren van alle genealogiegegevens.

Wanneer het volgende boek verschijnt hangt af of er nog 1 of 2 boeken uitkomen. Dit zal omstreeks het vijfde lustrum zijn.

10. Huishoudelijke mededelingen omtrent het verdere verloop van de familiedag

Edwin ligt het programma verder toe. Na de lunch (omstreeks 13.45 uur) is het vertrek naar de boten voor een rondvaart op de binnengracht van 's-Hertogenbosch. Het programma is omstreeks 15.00 uur afgelopen waarna er nog gelegenheid is om iets te drinken. Opgave hiervoor kan gedaan worden bij **Magda**.

11. Rondvraag

Angéle geeft aan een leuke ervaring te hebben meegemaakt in relatie tot het familieboek. Zij heeft een oom en tante die zij nog nooit heeft gezien. Via via is zij in contact gekomen met hun zoon en afgelopen maandag heeft zij, dankzij het familieboek, hem ontmoet.

12. Sluiting

Vlak voor de sluiting van de vergadering richt **Thijs** het woord tot **Frits**. Thijs bedankt Frits namens het gehele bestuur voor de fijne samenwerking in de afgelopen 9 jaar. Onder zijn voorzitterschap is er op een goede, zakelijke en gezellige manier leiding gegeven aan de vereniging. Hij wenst namens het hele bestuur Frits alle goeds toe en reikt hem een geschenk uit.

Frits bedankt iedereen voor het vertrouwen dat in hem gesteld is in de afgelopen jaren. Zijn inzet wordt met applaus bezegeld.

Frits sluit om 12.00 uur de vergadering en wenst iedereen een fijne middag.

Gradus Kemperman, secretaris



WIE GING NAAR DEN BOSCH TOE, zoete lieve Gerritje?

Dat waren dit jaar de Kempermannen/vrouwen.

Fijn dat ik met een kinder rijmpje kan beginnen, want ja wat moet ik anders? Ik kan toch moeilijk openen met: Natuurlijk was het 10 april mooi weer want wij hadden een familiedag. Nee zeg nu zelf, dat wordt veel te eentonig voor de opening van een samenvatting van deze dag. Ja het is zelfs zo dat de boeren en tuinders onder ons het weer helemaal niet zo mooi vinden en liever wat heerlijk verfrissende regen hebben. Dat komt er ook aan maar ja wanneer blijft ook vandaag nog even de vraag.

Werden we vorig jaar gewaarschuwd dat Hilversum dicht zat voor het verkeer, werden we nu gewaarschuwd dat het parkeren wat problemen kon opleveren. De trein was ons vorig jaar goed bevallen dus geen probleem en met openbaar vervoer op naar Den Bosch. Nu mooi niet dus!

Gelukkig hadden we zaterdagavond op het internet gekeken naar het treinverloop van Castricum naar Den Bosch en geloofden onze ogen niet. De trein van 6.30 uur om op tijd voor de vergadering te zijn. Nee dat was ons toch echt te gek. We kozen dus voor de auto en waren binnen 1,5 uur in de kroeg. Door de waarschuwing hebben we opgezocht waar het station was en de auto daar in de garage geparkeerd net als vele Kemphanen want je kon ze er allemaal gezamenlijk horen kukelen, klinkt zo lekker in zo'n ruimte. Maar een paar minuten lopen en we zaten, met de familie, al achter de koffie met natuurlijk de Bossche Bollen in de Bossche Kelders. De vergadering verliep als gewoonlijk rustig en zonder echte bijzonderheden. En ja, toen mochten we naar buiten een luchtje scheppen voor de lunch begon. Dat was een heerlijkheid, lekker buiten voor de deur in het zonnetje zitten en over het water uitkijken. De lunch was in orde en toch wilde iedereen weer graag naar buiten.

Op naar het water, de rivier de Binnendieze. Bij het vertrekpunt van de boot vonden we een plaquette met de namen Jan van der Eerden en Hein Berge daar zij hebben gestreden voor het behoud van ons gebouwde culturele erfgoed. Voor de Binnendieze gold: niet dempen die boel, maar ook de Binnendieze in goede staat onderhouden. Verder hebben deze heren veel voor Den Bosch gedaan en zijn daar diversen malen voor onderscheiden. Hoewel het vaarseizoen pas op 16 april van start ging hadden wij toch het privilege om de 10e al te varen. De Binnendieze stroomt dwars door de stad en wat veel opmerkelijker is dat zij zich grotendeels ondergronds voort beweegt. Met boot en al vaar je dus onder gebouwen, kerk, musea en woon huizen door. Ik probeerde mij daar wat bij voor te stellen en het was nog veel leuker en interessanter. Met 3 boten gleden we door het water in een zeer stille fluisterboot. Doordat ze geen geluid maakten kon men normaal met elkaar spreken en ook de gids was zeer goed te volgen. Hij waarschuwde gelijk: "dat we onze handen thuis



moesten houden" deden we dat niet dan: "zouden we tussen wal en schip raken". Ja soms was een doorgang wel heel erg smal. De Dieze heeft de bewoners van Den Bosch altijd ten dienst gestaan, zo staat dat het te lezen. Ja geen wonder. Vroeger had men geen goed vervoer over de weg en diende het water als verkeers en handels ader, o.a. voor turf, textiel en graan. De Dieze deed ook nog dienst als riool, blus water en was zeer verdienstelijk voor bedrijven als bierbrouwerijen en munt slagerij. Het was ook in verbinding met de Maas, Dommel en de Aa. Toen men handel ging drijven over de wegen werd de Dieze onbelangrijk en begon men zelfs stukken te dempen. Toen men tenslotte in de zestiger jaren vorige eeuw de Dieze wilde vervangen voor een riolering kwamen boven genoemde heren in beweging. Ze bereikten dat er niet





gedempt werd en dat er wel een riolering kwam en historische gevels bleven. Al rond varend kon ik dit waarderen, dit was erg uniek. Hoe het uit te leggen aan mensen die niet aan boord waren en de stad niet kennen vind ik moeilijk, maar ik voelde mij in de middeleeuwen geplaatst. Het is ook zo bijzonder om onder gebouwen door te varen en te zien hoe goed men vroeger al bouwde. De ene boog was nog mooier dan de ander. Uiteindelijk kwamen we op open water uit waar we gelijk weer de zon begroetten. En dan aan de andere kant weer, onder de stad met de nodige doorkijkjes door, terug naar ons uitgangspunt. Uit de boot vandaan viel iedereen op de terrasjes aan en zaten alle Kempermannen te genieten met veelal een lekker pilsje. Daar het nog lekker vroeg was zijn na 2 consumpties aan een stadswandeling begonnen en hebben we bovengronds zoveel mogelijk dezelfde route gelopen als de boot tocht. Ook hier hebben we erg van genoten want er was zo veel te zien dat we binnenkort het nog eens een keertje overdoen. Al met al een zeer geslaagde dag en fijn weer zoveel familie ontmoet te hebben, bedankt allemaal. Barbara

P.S. Als u zelf nog eens wilt zien dan kunt u op internet kijken bij: www.groetenuitdenbosch.nl daar vindt u een filmpje van YouTube, dat is echt de moeite waard!!

Jonge Kempermannen aan het roer !

Rik en Saskia, de 12-jarige tweeling van Tom en Maria Kemperman uit Westervoort, hebben 2 hobby's die ze samen doen: voetballen en zeilen. En om dit laatste gaat het in dit artikel, want ze doen beide mee aan het Wereld Kampioenschap zeilen in de cadet-klasse in Kuhlungsborn, Duitsland. Saskia doet mee in het zg. B-veld onder Nederlandse vlag en Rik mag meedoen in het A-veld en doet dit onder de Duitse vlag. Daar waar Saskia zonder selectie in het open-B-veld mag zeilen, daar moest Rik eerst door een zware classificatie tijdens een 3-tal weekenden in april en mei in de plaatsen Prenzlau, Warnemünde en Geierswalde in het verre oosten van Duitsland, in de buurt van Berlijn en aan de Oostzee.

Rik's zeilavontuur begint in het voorjaar van 2010. Na de zeilbeginselen bij de waterscouting op zijn 8e, wilde hij, en Saskia trouwens ook, meer doen met deze prachtige watersport. In Giesbeek, bij zeilvereniging WSV leerde Rik de Duitse Jan Wanders kennen die weliswaar in Kleve woont, maar zeer regelmatig in het Giesbeekse is omdat zijn familie in Lathum een weekendhuisje heeft. En niet alleen dat, ook de boot is van hen. U begrijpt nu waarom het de Duitse vlag is waaronder zij varen. Misschien moet ik even uitleggen dat de cadet een 2-persoons zeilboot is die bedoeld is voor met name de jeugd tot zo'n 16 jaar. Jan is in hun geval de stuurman en Rik bemanningslid. Jan's vader, Peter Wanders, een enorm lief-



hebber van de zeilsport en zeer fanatiek, heeft zelf wedstrijdervaring en weet dus als geen ander hoe je je moet voorbereiden. Hij is de coach van Jan en Rik en heeft het voor elkaar gekregen om die twee in ruim een jaar tijd, klaar te stomen voor dit WK. In het voorjaar stonden ze voor de schier onmogelijke opgave om, zoals al aangegeven, in een 3-tal weekenden zich te kwalificeren. 50 Duitse teams deden er mee en de eerste 10 mochten door. Jan en Rik werden 5e ! Wat waren ze trots ! En de ouders natuurlijk ook ! En nu? Op naar Duitsland ! De vakantie van de familie is aangepast en is gericht op het WK-zeilen dat van 27 juli tot en met 5 augustus in Kuhlungsborn wordt gehouden. 80 teams uit de hele wereld doen er aan mee en op de vraag aan coach Peter voor welke plek ze gaan, antwoordt hij dat, als ze realistisch zijn, ze al heel blij mogen zijn met een plek ergens tussen de 50 en de 70. Als zo vaak, is meedoen ook in dit geval belangrijker dan winnen. Het wordt in ieder geval een geweldige ervaring. Vindt u het leuk om dit te volgen? Kijk dan op www.cadetclass.de voor het laatste nieuws. Op de foto hiernaast ziet u Rik (links) en Jan "in hun element".

UIT DE MEDIA

donderdag 3 februari 2011 BN DeStem.nl

Wapenhandel, net als in de film.
Tholenaar ontwerpt en verkoopt Starwars-wapentjes



Neem van alle speelgoed alleen maar Lego. Neem van alle Lego alleen maar de poppetjes. Neem van die poppetjes alleen de Starwarfiguurtjes en daarvan alleen de wapens. En je komt uit bij de Little Arms Shop in Tholen.

Hein Jan Kemperman met lades vol Starwars-wapentjes. 'De belangstelling is enorm

Hein Jan Kemperman trekt in de huiskamer van zijn woning in Tholen twee laden uit een kast en zet ze neer. „Wat je nu ziet, dat is in feite de Little Arms Store. Meer is het niet.” De laden zijn gevuld met plastic miniatuurgeweertjes die nog aan elkaar vastzitten met de verbindingskanaaltjes uit de spuitvorm. De zaak – eigendom van Kempermans vrouw Monique - handelt via internet.

Niet in alleen in het zelf ontwikkelde miniatuur wapentuig maar ook in de StarWarspoppetjes die in een duizelingwekkend aantal varianten blijken te bestaan. En de zaken gaan goed, zeggen Hein Jan en Monique. „Een maand geleden heb ik tweehonderd postzegels gekocht, voor internationale verzendingen”, zegt Monique. „Vandaag heb ik nieuwe gehaald want ze waren schoon op. De meeste bestellingen komen van kinderen. De belangstelling is ongelooflijk groot.”

Hoe groot de impact van de zes films uit de StarWarssaga is, merken de Kempermans en hun zonen al vijf jaar lang tijdens hun uitstapjes naar Duitsland.

Daar staat ieder jaar een aantal dagen lang de StarWarssaga centraal in Legoland Duitsland, een pretpark gebouwd rond het populaire steentje.

De Tholenaren worden door het pretpark uitgenodigd.

„We staan er twee dagen. In die twee dagen komen er 38.000 liefhebbers op af. Vaak helemaal aangekleed als personage uit de film.”

De Kempermannetjes nemen in modules vier of vijf gigantische minutieus nagebouwde Lego slagvelden, bekend uit de films, mee naar Duitsland. Die zijn thuis in elkaar gezet, maar zelfs dan is het zes tot zeven dagen werk om de hele boel op te bouwen. De laatste keer besloegen de slagvelden een oppervlakte van maar liefst tien bij veertien meter. „Die slagvelden bouwen wij op met onze eigen Lego. Op een na. Daarvoor krijgen we het materiaal van de organisatie.”

Als dank voor al het werk mag die Lego na afloop op transport naar Tholen. Zodat de voorraad van duizenden kilo's Lego die daar al opgeslagen ligt weer verder uitgebreid wordt.

In Duitsland is de belangstelling voor StarWars en Lego overigens zo groot dat het het eerste land is waar de wapentjes van de Little Arms Shop niet alleen via internet gaat. De spulletjes gaan in grote partijen naar handelaars bij onze oosterburen die de verdere verkoop aan particulieren regelen.

En dat scheelt in Tholen een hoop werk.

Opvallend genoeg begon de uit de hand gelopen hobby voordat Hein Jan en Monique ook maar iets met de Deense steentjes of de Amerikaanse films hadden. „Toen Monique in verwachting was en het een jongetje bleek te zijn vond ik dat hij een trein van Lego moest hebben”, zegt de vader. „En daarna ging het snel. Vooral door het idee om wapentjes te gaan maken.” Die moesten zo realistisch mogelijk worden, was vanaf het begin al duidelijk. Maar hoe pak je dat aan? Want bouwtekeningen zijn niet te vinden. Daarom restte er niets anders dan de filmbeelden eindeloos te bestuderen en de wapens na te tekenen. Daarna was het eindeloos knutselen om prototypes te maken van de verschillende types wapens uit de films.

Alle gegevens worden in de computer gestopt, waarna een eerste versie van het wapentje met een laser uit kunststof wordt gesneden.

Voor de peperdure spuitmallen uiteindelijk gemaakt worden volgt een laatste controle. En dan kan zo maar blijken dat het wapen bijvoorbeeld net niet in de plastic knuistjes van het poppetje past.

Als die kinderziektes eruit zijn kan een mal gemaakt worden. Vervolgens laat de Little Arms Shop de wapentjes maken bij een bedrijf in Rucphen.

Dat de aandacht voor StarWars - en de Lego-variant daarop - op korte termijn verwatert geloven de Kempermans niet. De makers van de serie zijn namelijk begonnen met een nieuwe serie films, onder de naam CloneWars. Die gaan over de periode die zich afspeelde voor de StarWarsfilms. „Met nieuwe personages, nieuwe poppetjes en nieuwe wapens. Dus wat dat betreft kunnen we nog wel een poos vooruit.”

Lego zelf liet wapenarsenaal lang bewust achterwege

Bij de Star Warsfiguren van Lego heeft de Deense fabrikant lange tijd maar één wapentje geleverd, dat volgens Hein-Jan Kemperman nog het meeste op een enorme toeter leek. Indertijd een bewuste keuze van de Deense speelgoedfabrikant omdat deze vond dat 'levensechte' wapens niet bij kinderspeelgoed passen.

De Tholenaar vindt dat maar raar. „Levenschte wapentjes vonden ze te dicht bij oorlog komen.

Een beetje vreemd, want Star Wars gaat juist over wapens en oorlog.”

De kroon op het werk kwam voor Kemperman toen Lego een grote hoeveelheid van zijn wapentjes kocht om deze te verkopen in de shops van Legoland Duitsland. „Ze waren daar onder de indruk van wat ik had gemaakt. Dat betekent dat mijn wapentjes gedoogd worden door Lego. Het is geen officieel materiaal, maar verder is het nog nooit iemand gelukt om zelfgemaakte onderdeeljes aan Lego te verkopen.”

Overigens is de fabrikant later ook levenschte wapentjes voor de Star Warstroepen gaan maken. Er zijn ook liefhebbers die de wapens uit Tholen doorontwikkelen. „Een Duitser heeft de wapentjes doorboord en er led-verlichting in aangebracht. Kost uren werk en is ook niet te koop.

Thijs Kemperman, meer dan een halve eeuw jachtopziener.

Mijn vader Thijs Kemperman is op 3 juni 1897 geboren in de omgeving van Heino. Op 5 juli 1918 werd hij door J.M. Baron van Voorst tot Voorst als jachtopziener aangesteld. Daarvoor hielp hij al op jonge leeftijd bij de jacht. Via mr A.E. Baron van Voorst tot Voorst werd vader jachtopziener op 'De Klinkenbelt', waar hij de heer Breuning ten Cate uit Almelo als werkgever kreeg. Bij onze komst naar Haarle woonden we eerst in het witte huis, nu Molenweg 61, dat onlangs is vervangen door een nieuw huis. De meeste jaren heeft ons gezin echter midden in het bos 'over het spoor' gewoond aan de Oude Deventerweg.



Thijs Kemperman, Gerard Schoorlemmer, Leo Schotman, Antoon Kemperman, Jan Schoorlemmer en Antoon Schotman.

Toen vader een halve eeuw jachtopziener was, besteedde de Twentsche Courant daar een paginagroot artikel aan. Daarin stond onder andere te lezen: Jachtopziener Kemperman leidde een bewogen leven. In zijn domein, de bossen van 'De Klinkenbelt', maakte hij situaties mee die hij zich nog scherp weet te herinneren. Bij de historie van vijftig jaar jacht is trouwens de gehele familie Kemperman betrokken. In de drukke winterdagen, als Kemperman de gehele week, ook 's zaterdags en 's zondags, dag en nacht in het veld zat, hielpen zijn zoons hem bij het uitgraven van schadelijk wild, zoals vossen en bunzings.



Als de dieren ontdekt waren, moest soms metersdiep in de vorstharde grond gegraven worden. 'Het jagersberoep is in zijn geheel trouwens veranderd', zegt Kemperman. 'Eerst waren er misschien vijf jachtopzieners in de gemeente Hellendoorn, nu zijn er wel vijftig. Ze schieten er tegenwoordig soms twee keer per week in een drijfjacht op los.

De grote heidevelden verdwijnen en er vallen onder de reeën steeds meer slachtoffers door het verkeer. Ik weet zeker dat er dit seizoen op de Almelseweg

veertien stuks zijn gesneuveld. Er lopen op het ogenblik om en nabij de twintig reeën op het landgoed 'De Klinkenbelt'. De heer Kemperman kent ze precies. Het aantal is wat gering vergeleken met bij vorig jaar en zo besloot hij, in overleg met zijn zoons, dit jaar geen bokken af te schieten. Natuurlijk hebben wij als kinderen spannende dingen meegemaakt in het bos en bij het vertellen erover bediende vader zich ook graag van het jagerslatijn. Vooral over het stropen hoorden we verhalen die ons 'pakten'. Als er sneeuw gevallen was, konden stropers het wild sporen.

Vader wilde de stropers dan te slim af zijn en kroop daarom onder een wit laken. Dan was het wachten op de stropers en soms duurde dat wat lang. Zo kon het gebeuren dat vader drie keer op een dag met een tot op de laatste draad toe nat pak thuis kwam. Door de goede zorgen van onze moeder is vader er altijd goed door gekomen. Voor de jacht maakte vader gebruik van fretten.

Soms bood hij een jonge fret te koop aan. Het was op een middag wel een bijzondere ervaring dat vader een stropers betrapte met een fret die hij die zelfde ochtend aan een betrouwbaar uitzijnde man had verkocht. In Haarle ging ook het verhaal dat stropers 's morgens in de kerk kwamen kijken om te zien of Kemperman in de eredienst aanwezig was. Was dat het geval, dan slopen de stropers de kerk uit. Die dachten dat ze dan hun gang konden gaan in het veld. Ze hadden dan buiten Kemperman gerekend, want die was slim genoeg geweest om zijn ogen spiedend rond te laten gaan in de kerk en hij haastte zich naar zijn bosgebied. Zoals beschreven probeerden anderen de boswachter wel eens te grazen te nemen. Zelf deed vader daar heel graag aan mee. Buurjongens van 'achter het spoor' gingen in het weidegebied graag kievitseieren zoeken. Een van hen vertelde me dat mijn vader dan wel eens van de fiets stapte en naar de jongens toeliep om ze een aai over de bol te geven. Hij had dan al lang gezien dat de zoekers onder hun alpinomutsen enkele eieren verstopt hadden. De eierstruif droop over de gezichten van de jongens. De moeite van het vermelden is dat vader in de oorlogsjaren zeven Rotterdamers aantrof ter hoogte van 'De Klinkenberg'. Ze waren door de Duitsers op konvooi gezet naar Duitsland, maar ze wisten te ontsnappen. Met de hulp van oud-wethouder Lohuis, die woonde aan de Molenweg waar nu boerderij Schutte staat, wist vader er voor te zorgen dat de ontsnappen weer terug konden naar hun woonplaats. Kort daarna gebeurde iets vergelijkbaars met vier andere mannen. Voor deze activiteiten heeft vader na de oorlog het verzetskruis ontvangen. Een van mijn broers was geëmigreerd naar Canada. Kort voor zijn pensionering is mijn vader met het vliegtuig naar Canada geweest, dat was een geweldige belevenis voor hem. Het jagen kon hij daar ook niet laten, want hij verschalkte een op een bunzing gelijkend dier dat veel schade aanricht bij de landbouwers in Canada. Thijs Kemperman genoot van zijn beroep. Na zijn actieve loopbaan hebben vader en moeder enige jaren aan de Wolterinksweg gewoond. Toen dat door ziekte van moeder niet langer kon, zijn mijn ouders verhuisd naar 'De Vloedgraven' in Heino.

Vader heeft daar nog zeventien jaren gewoond en is er op 92-jarige leeftijd overleden.



Piet Kemperman

Bronvermelding:

Sprekend Haarle, Het leven in Haarle tussen 1945 en 2010. Het boek is te bestellen via het internet op www.stichtingmarkehaarle.nl.

Dit verhaal is één van de 63 in het boek en geschreven door Antoon Kemperman.

De beschreven naamgenoot Matheus Kemperman is te vinden in het boek 1, Etten-Gendringen-Huissen, op bladzijde 15, VIIIab.

De beschreven naamgenoot Matheus (Thijs) Kemperman is te vinden in het boek 1, Etten-Gendringen-Huissen, op bladzijde 15, VIIIab.

Jachtopziener M. Kemperman.

Op eenen avond in October 1943, toen het al bijna donker was, liep M. Kemperman in het veld langs de spoorbaan en zag dat een aantal personen uit een en voorbijrijdende trein van Zwolle naar Almelo waren gesprongen; ook waren zoals hij naderhand zag, een aantal briefkaarten uitgeworpen.



Het scheen dat de begeleidende moffen in den trein een en ander bemerkten, want de helden openden het vuur op deze ongewapende menschen, die met geweld weggesleept bleken te zijn met de bedoeling om ze in Duitsland te werk te stellen. Kemperman heeft hen toen verzameld, het waren er elf. Zelf heeft hij aan een paar menschen onderdak verschaft, terwijl hij met de rest doorgeslagen is naar A.H. Lohuis, die er ook een paar gedurende eenige dagen bij zich hield; de rest werd bij anderen ondergebracht.

Negen april 1943 vloog des nachts eene vliegmaschine laag over het Hellendoornsche broek. Den volgenden dag ging M.Kemperman in de weiden achter de spoorbaan kievietseieren zoeken en vond eenen dooden vlieger in eenen koeiendrinkbak. Die dagen hebben de Duitschers met honden het Broek nagezocht, maar niets gevonden dan een Browning pistool en vijf parachutes. Na een dag of veertien liep M. Kemperman door het bosch en zag een personen auto naderen, waarvan de inzittenden klaarblijkelijk aan het zoeken waren. Eindelijk reden ze in de richting van een melkhokje. De auto stopte bij de Broekdijk en vier man stapten uit, die op 20 meter van het hokje begonnen te graven en eenen vierkanten koffer uit de grond haalden. De koffer met kartonnen leege hulzen werd achtergelaten en de auto reed weg in de richting Luttenberg. Wat daar is weggehaald is niet bekend geworden.

Gedurende den ochtend van Maandag 9 April 1945 gingen honderden Duitschers in groepjes van drie en vier op den spoorbaan aan. Verder gebeurde niets.

Om kwart voor zes, toen de familie in de kelder zat hoorden ze loopen en dachten dat het al de Canadeezen waren. Men riep 'Hollanders', waarop het antwoord kwam: ; Holland Heraus'. Het bleken negen Duitschers te zijn, zwaar bepakt en sommigen met bebloede koppen. Na gedronken te hebben gingen ze verder. Slechts vijf minuten daarna hoorde men een motorfiets en toen men de baretten zag, begreep men dat nu werkelijk de bevrijders er waren. De motorfiets reed door tot den straatweg en werd door de Duitschers die bij den spoorbaan lagen, beschoten. Het zand zag met opspringen. De Canadeezen keerden terug naar Haarle. Kort daarna kwam de Canadeesche infanterie, een soldaat ging naar den schuilkelder, met een revolver gewapend, en haalde het gezin eruit. Geschut werd nog opgesteld en bleef gedurende de nacht gericht naar Hellendoorn. Eén salvo werd afgegeven, doch de Duitschers antwoorden hierop niet. Rondom het huis groeven de Canadeezen zich gedurende den nacht in.

Na een flink aantal jaren het Journaal verzorgd te hebben, ben ik op zoek naar een vervanger/vervangster.

Voor het decemnummer zou het mooi zijn als iemand zich meld. Dan kunnen we het volgende nummer vast en zeker samen maken. Ik hoop op enkele reacties. Het zou zonde zijn als het papieren Journaal moet verdwijnen omdat er geen redactieleiden meer zijn. Dus meld je aan en mail naar: corriekemperman@hetnet.nl



FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

Ans Kemperman-Schrijver.
Huissen.

Geboren:

Nora, Janine Kemperman.
21-12-2010 te Huissen.
Dochter van Gerjan en Femke Kemperman, en zusje van Jannes en Ine.



Dat deze Nora een bijzondere prestatie leverde had niemand kunnen dromen. Ze werd namelijk geboren op haar moeders verjaardag en op de verjaardag van opa Piet. 21 december wordt in deze familie dus een hele bijzondere dag.

Colofon

Penningmeester:

Postbank 9036045 ten name van Familievereniging "Kemperman" Balsebaan 96, 4621 AR Bergen op Zoom
Telefoon en fax: 084-839.19.61
penningmeester@familievereniging-kemperman.nl

Secretariaat:

Gradus Kemperman
Campferbeekstraat 7
7721 EL Dalfsen
Telefoon en fax: 084-831.82.53
secretaris@familievereniging-kemperman.nl

Ledenadministratie:

Gaby Kemperman
Edelweiszstraat 33
6982 DC Doesburg
Telefoon en fax: 084-830.49.35
leden-administratie@familievereniging-kemperman.nl

Redactie / tekstverwerking

Corrie Kemperman
Driegaardsestraat 8
6851 GP Huissen
Telefoon en fax: 084-836.57.74
redactie@familievereniging-kemperman.nl

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Gradus Kemperman, Dalfsen
secretaris Telefoon en fax: 084-831.82.53
Eric Kemperman, Bergen op Zoom
penningmeester Telefoon en fax: 084-839.19.61
Thijs Kemperman boekcommissie
Telefoon en fax: 084-836.25.91
Freddie Lenz genealogiecommissie
Telefoon en fax: 084-837.40.24
Gaby Kemperman, activiteitencommissie
Telefoon en fax: 084-830.93.63

Verder heeft elke regio zijn eigen contactpersoon:

Regio Noord
(Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland) Magda Kemperman / Henk Boomkamp
Bevernel 13
8101 HC Raalte
Telefoon en fax: 084-831.29.01
regio-noord@familievereniging-kemperman.nl

Regio Oost
(Gelderland) Algemeen e-mailadres:
Tonnie en Jan Kemperman
Karstraat 18
6851 DJ Huissen Telefoon: 084-832.13.96
regio-oost@familievereniging-kemperman.nl

Dini Kemperman
Prins Bernardstraat 60
7064 GH Silvolde
Telefoon: 084-832.52.69
regio-oost3@familievereniging-kemperman.nl

Regio Zuid
(Noord Brabant, Limburg, Zeeland) Frits Kemperman
Maria van Bourgondiërsingel 24
5216 AC 's-Hertogenbosch
Telefoon en fax: 084-831.86.69
regio-zuid@familievereniging-kemperman.nl

Regio West
(Noord en Zuid Holland) Barbara Prinsen
Juliana van Stolbergstraat 42
1901 CH Castricum
Telefoon en fax: 084-837.88.25
regio-west@familievereniging-kemperman.nl

Regio Centrum
(Utrecht, Flevoland) Gonda Kemperman-Jongejans
Fugaplantsoen 22
1312 TH Almere
Telefoon en fax: 084-831.67.93
regio-centrum@familievereniging-kemperman.nl

Huisdrukkerij Grafisch bedrijf:
Outhuis en Kemperman
Th. Dobbeweg 7
6883 GN Velp
Telefoon: 026-361.81.21

Webmaster
Remi Kemperman
Fugaplantsoen 22
1312 TH Almere
Telefoon en fax: 084-832.82.44
webmaster@familievereniging-kemperman.nl

Boekcommissie
Thijs Kemperman
telefoon en fax: 0844.836.25.91

Genealogie
Freddie Lenz
Telefoon en fax: 084.837.40.24